

**KOM NAAR
BEVERWIJK**



**LEEF, LACH, BID, EET
& MAAK HET GEZELLIG**

De Bazaar



Kom naar Beverwijk

Leef, lach, bid, eet & maak het gezellig

Leef

Traditionele jellaba of liever de stoffen en kleuren van nu? Op de Bazaar vind je het allebei en voor een goede prijs.

Hetzelfde geldt voor die mooie brede gouden riemen voor op je jurk en luchtige, soepele hoofddoeken.

Er zitten bekende winkels die je ook in de Zwartjanstraat tegen komt met moderne assortimenten.

Lach

Kinderen vinden De Bazaar een feest. Lekker eten, supergaaf speelgoed, en mooie kleertes voor alle leeftijden. Feestelijke pakjes voor bijzondere gelegenheden en natuurlijk cadeautjes om weg te geven bij de baby en bridal showers.

Bid

De Bazaar heeft een eigen moskee en ook een Islamitische boekhandel. Hier kun je goede kinderboeken kopen, en je kunt er ook voor jezelf terecht. Gebedskleden in allerlei kwaliteiten zijn er ook volop.

Eet

Behalve de grootste versmarkt van Nederland met halal slagers en poeliers, verse en gedroogde kruiden, specerijen, groentes en fruit uit alle delen van de wereld, kun je bij ons ook voor bijzondere soorten thee, rijst en bloem terecht.

Verder hebben we moderne tajines geschikt voor inductie, strakke serviezen, maar ook grote pannen en ander keukengerei om lekker mee aan de slag te gaan!

Heb je zin om ook een hapje te eten? Dan vind je bij ons halal foodstands en restaurants. Traditioneel en modern Afghaanse of Turkse gerechten, maar ook vers gebakken cimit en pides uit de bakkerijen bij ons op het terrein.

Maak het gezellig

Ieder huis kan wel een extraatje gebruiken! Mooie vazen, kussentjes, dekentjes, kandelaars, etageres, en alles wat je nodig hebt als de hele familie weer gezellig langs komt.

Kom je eens kijken? Je vind het allemaal in Hal 30 - 36: Mihrab, de Oosterse Markt, de Souk en de Goudsouk. Tot ziens!

**BABIES &
KINDEREN**



**VERZORGING
SPEELGOED
KLEDING
KINDERBOEKEN**

De Bazaar

